

## Opnieuw een onrustwekkende verdwijning

Bertho Theunissen

Op 9 maart 1851 noteert pastoor Nicolaï in het overlijdensregister van de parochie Zussen volgende gegevens:



The image shows a handwritten entry from a church register, dated 1851. The text is written in cursive and is somewhat difficult to read due to the handwriting and the quality of the scan. The entry describes the death of a young man named Everardus Lenaerts, son of Everardus Lenaerts and Beatrix Lambrechts, aged ten years. He was found dead in a field near Roosborg, having been carrying a bundle of bread. The entry is signed by the pastor, Nicolaï, on March 9, 1851.

1851  
Anno Domini millesimo octingentesimo quinquagesimo primo, die vigesima februarii Everardus Lenaerts filius  
Everardi Lenaerts et Beatrix Lambrechts, aetate decem annorum  
(adolescens) pater suo in monte Roosborg laborante prandium portavit et  
paucis post rediit et non est amplius inventus. Tamen currit  
rumor quod in monte Roosborg sub rotis curru in tenebris  
ibi improviso occisus et sepultus esset.  
Quod attesto. hae die mensis mortis *Nicolaï* pastor loci *Zussen*

1851

In het jaar des Heren, duizend achthonderd eenenvijftig (1851) op 20 februari heeft Everardus Lenaerts, zoon van Everardus Lenaerts en Beatrix Lambrechts, 10 jaar oud, een broodmaaltijd gebracht voor zijn vader, die in de berg 'Roosborg' aan het werken was. Een tijdje later is hij weggegaan en sindsdien niet meer gevonden.

Het gerucht doet de ronde dat hij in de berg 'Roosborg', in volle duisternis terecht is gekomen onder de wielen van een voertuig (kar) en alzo onverwacht werd gedood en ook begraven.

Vandaag 9 maart, bevestig ik dit als pastoor van Sussen,

Nicolaï.



Josephus Erasmus Nicolai wordt geboren op 15-08-1812 te Wilderen en overlijdt op 04-09-1893 te Zussen.

Hij studeert aan het klein seminarie van Rolduc en werd priester gewijd te Luik op 15/08/1840. Daarop wordt hij tot kapelaan benoemd van Zichen en Zussen.

Op 14/10/1842 wordt hij plechtig ingehuldigd als eerste pastoor van de nieuwe parochie Zussen. Hij is er gedurende 50 jaar pastoor van 1842 tot 1892.

Een nieuwe pastorie laat hij bouwen in 1843 en ook een school in 1847. De voorlopige oplevering van de nieuwe kerk kwam klaar in 1853 ter vervanging van de oude kapel.

Op 09/09/1892 wordt te Zussen zijn gouden priesterjubelfeest gevierd. Hij nam in 1892 ontslag als pastoor, maar bleef toch nog in de pastorie wonen tot aan zijn overlijden

Evrard Lenaerts wordt geboren in Zussen op 26-07-1841 als zoon van Everard Lenaerts, metselaar, bergwerker, blokbreker uit Zussen en Maria Beatrix Elisabeth Lambrix (Lambrechts), afkomstig van Kanne. Het gezin telt op dat ogenblik vier jongens en een meisje. Enkel via dit meisje Maria Hubertina Lenaerts, gehuwd met Gerardus Liket alias *Grades* zijn er nakomelingen bekend. (zie Parenteel op blz. )

*Vele boeren, metselaars en dagloners van Sussen werkten in de winter als blokbreker.<sup>2</sup> Wellicht wordt er op dat ogenblik een levering van mergelblokken uitgebroken in de Roosburg voor de bouw van de nieuwe kerk.*



<sup>1</sup> 150 jaar Sint-Genoveva Zussen: afbeelding blz. 29

<sup>2</sup> 150 jaar Sint-Genoveva Zussen: blz. 165

<sup>3</sup> Scan oude postkaart Roosburg: verzameling Jaco Theunissen

De Roosburg of Romont ligt grotendeels op het grondgebied van Eben-Emael. Onze generatie heeft het gekend als een prachtig natuurgebied, maar het is door de cementindustrie in haar honger naar mergel haast volledig afgegraven.

Van een overlijden is in de Burgerlijke Stand van de gemeente Zichen-Zussen-Bolder geen spoor te vinden. Ook navraag bij het Rijksarchief Hasselt leverde geen gegevens op.

Mijn vader<sup>4</sup> kon zich dit gebeuren nog herinneren, verteld door zijn grootmoeder<sup>5</sup>. Op die bewuste dag had men de jongen zien voorbijkomen op de Herenstraat<sup>6</sup>. Aan zijn droeve blik kon men zien dat er iets ergs ging gebeuren. Mijn vader twijfelde geen ogenblik aan de geruchten over het ongeval gezien de gevaarlijke omstandigheden waarin er werd gewerkt bij het blokbreken. Bovendien werd er toen niet zoveel ophef gemaakt bij het verlies van een kind.

Ruim 100 jaar voor de Roosburgramp<sup>7</sup> was deze ongelukkige jongen het eerste slachtoffer, dat er ook begraven ligt.

---

<sup>4</sup> Lambert Theunissen (1907-1997)

<sup>5</sup> Catharina Biesmans (1845-1926)

<sup>6</sup> De huidige Mgr.-Trudo-Jansstraat

<sup>7</sup> Roosburgramp: 23-12-1958